

ארחות חיים

מתי קוראים בתורה?

בכל שבת וגם בימים טובים (חגים), לאחר תפילת שחרית אנחנו קוראים בספר תורה את פרשת השבוע או את הפרשה הקשורה לחג. משה רבנו עליו השלום הוא זה שתיקן לנו לקרוא בתורה בכל שבת וראש חודש, בימים טובים ובחול המועד. נוסף לזה, תיקן משה רבנו שנקרא בתורה בכל שבוע בימים שני וחמישי, כדי שלא יעברו עלינו שלושה ימים ללא תורה.

שנים רבות לאחר מכן, הוסיף עזרא הסופר על תקנתו של משה רבנו, שנקרא בתורה בשבת גם בתפילת מנחה, ובקריאה זו (וגם בימים שני וחמישי) נקרא לפחות עשרה פסוקים ונעלה לתורה שלושה עולים.

סדר העולים לתורה

למדנו שבקריאת התורה בשבת בתפילת מנחה, ובימות החול – בימים שני וחמישי, עולים לקרוא בתורה שלושה עולים. סדר העולים הוא: הראשון עולה כהן, אחריו לוי והשלישי ישראל.

פעמים שבמנין שלנו לא תמיד יש כהנים או לויים. במקרה זה ננהג כך: אם יש כהן אך אין לוי, אותו כהן שעלה לקרוא בתורה ראשון, יעלה שוב לתורה ויקרא פעם שניה במקום לוי.

מדוע לדעתכם אותו כהן קורא שוב, ולא מעלים מתפלל אחר שהוא כהן? התשובה לכך היא, אם נעלה כהן אחר, יש חשש שציבור המתפללים יחשוב שהכהן הראשון הוא לא באמת כהן ולכן העלו כהן אחר במקומו. לכן כדי שחלילה לא יצא לעז על הכהן הראשון, הוא קורא שוב במקום הלוי.

ואם במנין אין אף כהן, לעליה ראשונה לתורה אנחנו יכולים לעלות ישראל או לוי, אבל לעליה השניה והשלישית נעלה רק ישראל. כי אם נעלה ראשון מתפלל שהוא ישראל במקום הכהן ולאחריו לוי, ציבור המתפללים יחשוב שהוא כהן, וכדי שהציבור לא יטעה לחשוב שהוא כהן, נקפיד שהעולה השני יהיה ישראל. ואם במנין אין לא כהנים ולא לויים, נעלה לתורה שלושה ישראלים.

כמה פסוקים צריך העולה לקרוא?

כל אחד מהעולים לתורה צריך לקרוא לפחות שלושה פסוקים מספר התורה. הואיל ולמדנו שאנחנו צריכים לקרוא לפחות עשרה פסוקים, אז העולה הראשון והשני יכולים לקרוא שלושה פסוקים כל אחד, והעולה השלישי יקרא ארבעה פסוקים ויחד יקראו כל העולים עשרה פסוקים.

בסוף הסידור שלנו, נוכל למצוא את הפסוקים אותם אנחנו קוראים במנחה בשבת ובשחרית בימים שני וחמישי, כשהם מחולקים לשלושה עולים.

דמויות מופת



הרב מרדכי אליהו זצ"ל (ויקיפדיה)

הרב מרדכי אליהו זצ"ל

פוסק, דיין, מקובל ומנהיג רחבי. כיהן כראשון לציון והרב הראשי לישראל.

היה ממשיך דרכו של ה'בן איש חי' בפסיקת ההלכה על פי הקבלה ומקורב לרבי ישראל אבוחצירא זצ"ל (הבבא סאלי).

שימש כמנהגי רחבי של רבים מהציבור הדתי הלאומי, ופעל גם בקהילות רבות בעולם.

לאחר פטירתו הצטברו סיפורים רבים על חייו ופעלו אותם אגד בנו הרב שמואל אליהו, בסדרת הספרים 'אביהם של ישראל'.



